

Opdracht in Afrika

geïnspireerd door Shadrach Maloka

BOUWEN IN GOD'S KONINKRIJK

Al meer dan 40 jaar mag stichting Opdracht in Afrika meehelpen met het bouwen in Gods koninkrijk voor de verre naaste. Twee dingen zijn bij dit bouwen essentieel: het verkondigen van het Goede Nieuws, het evangelie van Jezus Christus aan alle mensen én de opdracht van het rentmeesterschap voor deze aarde, door God zelf aan ons gegeven. Dat we voor haar moeten zorgen, niet onze rijkdom voor ons zelf houden, maar delen met de mensen die het minder hebben, zodat iedereen genoeg heeft.

U als lezer van deze nieuwsbrief en donateur bent een medebouwer in Onze Opdracht. U bent een levende steen door God uitverkoren en kostbaar. U helpt mee te bouwen aan Gods koninkrijk (1 Pet. 2:4). Wij danken u voor uw giften en gebed. Blijf uw steentje bijdragen!

Bestuur Opdracht in Afrika



KERKGANG IN AFRIKA

P2 • Opdracht in Afrika's voorzitter Frida Barentlo vertelt over hoe de kerkdiensten in Zuid-Afrika en Malawi worden vormgegeven.

HAPPEN EN TRAPPEN 2019

P3 • Op 21 september organiseerde Opdracht in Afrika de culinaire fietstocht 'Happen en Trappen'. De opbrengst komt ten goede aan ons Home Based Care project in Malawi.

EN VERDER:

P3 • Nieuw kerkgebouw in Zuid-Afrika zo goed als gereed.
P4 • Dit kwartaal vragen we uw aandacht voor onze bouwprojecten.

KLEINE BERICHTJES MET GROTE GEVOLGEN

Autoclaaf voor ziekenhuis Malawi

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over een gift van een echtpaar voor het ziekenhuis in Malawi. Ondertussen is de container aangekomen met daarin een autoclaaf (sterilisator voor medische instrumenten). Een loodgieter is bezig om extra waterpunten te realiseren bij het ziekenhuis, een wens van de gevers.

Nieuw inventaris voor kindertehuis Z-A

In Zuid-Afrika is de renovatie van het kindertehuis Rise & Shine bezig. Er zijn nieuwe matrassen, beddengoed, een aanrecht in de keuken en een vriezer aangeschaft. Aan de waterpomp en de afscheidingsmuur wordt gewerkt.



Autoclaaf



Nieuwe matrassen



Verbeterde keuken

KERKDIENT, HOE BELEVEN WE HET?

Column | Frida Barmentlo

In ons kerkblad lees ik een mooi opiniestuk over de verschillende belevingen van onze eigen kerkelijke gemeente. "Niet eens, wel één" heet het. Het eindigt met een lofzang over Jezus Christus en God de Vader eensgezind verheerlijken. Zo moet het ook zijn. Het verschil met de kerkdiensten in Zuid-Afrika en Malawi en mijn eigen kerkdiensten in Nederland is vele malen groter dan de verschillen van mijn wijkkerkgemeenten. Maar prachtig is het en ook bemoedigend om te horen dat, zowel in Nederland én in Zuidelijk Afrika, Jezus Christus gepreikt wordt.



Na de kerkdienst in Malawi

DIENST IN ZUID-AFRIKA

In Zuid-Afrika heb ik 'gewone' diensten meegemaakt en grote conferenties met themadiensten.

Flexibel qua tijd

Wat opvalt is dat er een soort begintijd is, maar die is behoorlijk flexibel. Het kan gerust een half uur later worden. Ook kun je ten alle tijden binnen komen of even weg gaan en later weer terugkomen. De mannen en vrouwen zitten apart tijdens de dienst. Baby's worden, op de rug gedragen, meegenomen in de dienst.

Dans en meerstemmig gezang

Mooi en ontroerend is het dat er veel aandacht is voor aanbidding aan het begin van de dienst. Er wordt door de muziekgroep, maar ook door de gemeente uitbundig, meerstemmig gezongen en gedanst. De preek is meestal lang, met veel mimiek.

Dynamiek in de preek

De preek wordt altijd vertaald in één of twee andere Afrikaanse stamtalen. Dit gebeurt ook met de schriftlezing. Als de predikant iets zegt wat iemand aanspreekt, kan het zo maar zijn dat daar op gereageerd wordt met een lied, waar ook op gedanst wordt. Dan wacht de prediker

tot het lied weer voorbij is en gaat dan weer verder. Dit kan diverse keren gebeuren in een dienst. Een drie uur durende kerkdienst is dan ook heel normaal. Maar ik verveel me niet, er is van alles te zien.

Reidans bij de collecte

De collecte wordt uitgebreid aangeprezen en men komt in groepen naar voren om te geven. Eerst de oudere mannen en vrouwen, daarna de jongeren en aan het eind de kinderen. Meestal in een reidans onder gezang. Een belevenis.

Voorbede

Tijdens één conferentie was er een themadienst over pastoraat waarbij mensen naar voren mochten komen met allerlei problemen en er werd dan voor hen gebeden door de aanwezige predikanten. Er is toen ook voor mij gebeden en ben ik gezegend voor het werk voor Opdracht in Afrika. Iets om nooit meer te vergeten.

DIENST IN MALAWI

In Malawi zijn de kerkdiensten strak georganiseerd. Maar ook hier is er een flexibele begintijd. Meestal begint het later dan aangekondigd.

Vaak moet ik vooraan zitten met mijn gezicht naar de gemeente. Dat voelt niet altijd prettig. Ook hier zitten de vrouwen en mannen en kinderen apart van elkaar. Het zingen is meerstemmig maar uit een soort liedboekje. Ik merk dat het vaak dezelfde liederen zijn. Ook heeft niet iedereen een boekje, maar vrij veel mensen kunnen waarschijnlijk niet lezen, dus vandaar dat er bekende liederen worden gezongen.

Zondagse kledij en koortjes

De vrouwen zien er prachtig uit, allemaal dezelfde blauwe jurk en een witte hoofddoek met een strik. De preek is in het Chichewa, de taal van Malawi. Dat is lastig, want ik versta er niets van en dan duurt het best lang. Er is geen muziek maar tussendoor zijn kleine koortjes die naar voren komen en prachtig meerstemmig zingen.

Zegening van het offer

Ook hier wordt er veel aandacht aan de collecte besteed en wordt het offer uitgebreid gezegend. Aan het einde van de dienst staan we allemaal in een lange rij en geeft iedereen elkaar een hand op z'n Afrikaans, dat is drie keer. Dat is dus veel handen schudden maar het geeft wel een mooie verbondenheid.



Muziekgroep leidt de aanbidding in Zuid Afrika



Zegenen van de opbrengst van de collecte

BIJNA KLAAR

De kerk in Lethlabile van dominee Mozes Chauke (Zuid-Afrika) is zo goed als klaar. De afgelopen jaren heeft de gemeente gekerkt in een noodgebouw. Binnenkort kunnen ze gebruik maken van hun nieuwe gebouw. De gemeente heeft hard gewerkt aan de bouw en is erg blij met haar nieuwe onderkomen. Het noodgebouw blijft behouden en zal gebruikt worden als consistorie en voor gemeenteactiviteiten.



Ds. Mozes Chauke en zijn nieuwe kerkgebouw

De bouw van het nieuwe kerkgebouw is mede gefinancierd vanuit de opbrengsten van de voedselverkoop van de Nieuwe Kerk in Huizen. Hartelijk dan voor jullie bijdrage!

HAPPEN EN TRAPPEN 2019



Op zaterdag 21 september organiseerde Opdracht in Afrika voor de tweede keer de culinaire fietstocht 'Happen en Trappen' in Huizen. Veertig enthousiaste deelnemers stapten in groepjes van vier personen op de fiets op weg naar verschillende gangen op verschillende locaties.

Maar liefst dertien gelegenheidskoks stelden hun eigen huis open om de deelnemersgroepen te ontvangen. Elk

groepje deelnemers reed zijn eigen rondje door het dorp, en kwam zo op elke eetlocatie weer een ander groepje tegen. Een avond vol verrassingen dus: wat is de volgende locatie, met wie ben ik daar en wat gaan we eten?

Met Happen en Trappen hebben we dit jaar ruim € 1.350 opgehaald voor ons Home Based Care project in Malawi. Heel hartelijk dank aan de deelnemers en koks van deze avond!



Tot volgend jaar!

DIT KWARTAAL BOUWPROJECTEN

Het speerpunt voor dit kwartaal is bouwprojecten in Zuidelijk Afrika. Uw aandacht en geldelijke steun willen we vragen voor onze bouwprojecten:

- In **Zuid-Afrika** bouwen we kerken, een kindertehuis, een Day care centrum, een landbouwproject.
- In **Botswana** bouwen we kerken en een Day care centrum.
- In **Swaziland** en **Mozambique** bouwen we kerken.
- In **Malawi** bouwen we kerken, gebouwen voor maismolens, landbouwprojecten, dienstencentra, bakkerij, een ziekenhuis, een apotheek, een operatiekamer, een moeder en kind kliniek, huizen voor ziekenhuispersoneel, een centrum waar jeugdactiviteiten kunnen worden gehouden en diverse Day care centra, een opvangcentrum voor gehandicapten, een school.

Een kerk is zoveel meer dan een verzameling stenen. Bedenk dat in Zuidelijk Afrika een kerk niet alleen een zondagse dienst heeft, maar ook een ontmoetingsplek is waar mensen die niet gezien worden, hier juist gezien worden, geestelijk en lichamelijk ondersteund worden, voedsel krijgen, mogelijkheid tot onderwijs wordt geboden en beschermd worden als dat nodig is.

Uw gift en gebed wordt heel erg gewaardeerd. Heer bouw uw Koninkrijk in ons!

*Alle stenen netjes naast elkaar.
Een huis voor iedereen.*

*Eén voor één, steen voor steen.
Niet alleen maar sámen zijn wij het huis van de Heer.*

*De Heer bouwt ook Zijn huis, daar zijn wij de stenen van.
Ieder heeft zijn plekje in dat huis, dat God er wonen kan.*

Fragmenten uit het lied 'Samen' van Elly en Rikkert



WELLS OF JOY

Projectmanager Mackinly, de opvolger van Jolanda Bontenbal, schrijft over Wells of Joy in Malawi:

Eén van de doelen van Wells of Joy is om te bouwen aan goede relaties en eenheid in het team. Moeder Theresa had gelijk toen ze zei: 'Ik kan dingen doen, die jij niet kan. Jij kan dingen, die ik niet kan doen. Samen kunnen we grote dingen bereiken'.

Het geeft zoveel voldoening om te werken aan een gemeenschappelijk doel met mensen die je helpen de beste versie van 'jou' te zijn. Met mensen die je weer oprichten als je het even niet ziet zitten. Die je uitdagen om te geven wat in je zit. Het maakt niet uit of dat het werken met kinderen, met de jeugd, met families of met de zieken betreft. God heeft ons gemaakt om samen te werken en anderen om ons heen te helpen diegene te zijn, die Hij wil dat we zijn. Op ons werk, thuis en overal.

Relaties met lokale kerken

De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan

het bouwen van relaties met de lokale kerken in ons gebied. De kerken waar onze vrijwilligers en patiënten uit komen. Dit heeft ons erg geholpen om erachter te komen welke hulp nodig is en met deze kerken samen te werken om deze kwetsbare mensen beter te helpen. Zo bouwen we aan sterke gemeenschappen.

Vrijwilligers en patiënten

Wells of Joy wil graag mensen helpen vanuit een holistische visie. Dat betekent dat we niet alleen bezig zijn met de lichamelijke

noden als voedsel en medicijnen, maar ook met de sociale en geestelijke behoeftes van mensen. We zijn dit jaar gestart met kleine **bijbelstudiegroepjes**. Onze vrijwilligers komen samen in de huizen met patiënten en doen Bijbelstudie. Ze maken daarbij gebruik van **audiobijbels**, omdat de meeste mensen in Malawi niet of moeilijk kunnen lezen en schrijven. Patiënten hebben nu de mogelijkheid om Gods Woord in hun eigen huis te horen. We hebben zo de relaties tussen onze vrijwilligers en patiënten zien groeien.



Wells of Joy vrijwilligers

Opdracht in Afrika

geïnspireerd door Shadrach Maloka

ONZE KERNTHEMA'S

EVANGELISATIE & TOERUSTING

- KERKBOW
- LANDBOUW & VOEDSELHULP
- EDUCATIE & WERKGELEGENHEID
- GEZONDHEID & WELZIJN



Blijf op de hoogte via Facebook en/of www.opdrachtnafrika.nl!

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Opdracht in Afrika en verschijnt vier keer per jaar.

Redactie:
Vormgeving:

Frida Barmntlo
Henk Schaap

Secretariaat

Esther van Tongeren
Dr. de Visserlaan 16, 1272 GX HUIZEN
Tel: 035-8795611
info@opdrachtnafrika.nl
www.opdrachtnafrika.nl
NL34 INGB 0003 7233 35

Financieel steunen?

Bank (ING) 37 23 335 t.n.v. Stichting Opdracht in Afrika, Huizen.
ANBI-status verleend, giften zijn aftrekbaar van de belasting

KvK inschrijffnummer 41192021

Algemeen Nut Beogende Instelling
ANBI