

UPDATE

VANUIT HET BESTUUR

Geboren: Olivia Hara

Ons bestuurslid Annette Hara - Van Vliet woont in Malawi. Zij organiseert het Home Based Care project en draagt zorg voor de sponsoring daarvan. Annette en haar man Chimwemwe zijn 22 januari dit jaar verblijd met de geboorte van een dochter: Olivia. Het gaat heel goed met met moeder dochter. Het jonge gezin is voor enkele weken in Nederland.



Olivia (22-01-2017) is de dochter van bestuurslid Annette Hara en haar man Chimwemwe.

Jos en Maaïke Joesse weer in Malawi

Bestuurslid Jos Joesse en zijn vrouw Maaïke wonen enkele maanden per jaar in Malawi. Zij zijn uitgezonden voor Stichting Stephanos. Zij wonen op korte afstand van de compound en combineren hun werkzaamheden daar met toezicht op de projecten Stroom-Opwekking en landbouw/irrigatie van onze stichting. Maaïke ondersteunt Jolanda Bontenbal bij haar werk voor Wells of Joy.



Jos en Maaïke op kraambezoek bij Olivia in Malawi

PROJECT VAN DIT KWARTAAL

EK IS BAIE LIEF VIR EEN KERKIE

Dat zijn de woorden die Mozes Chauke, tegen ons zei toen hij hier in Nederland op bezoek was. Naast zijn werk als leraar op een middelbare school en PR-medewerker van onze stichting in Zuid-Afrika, is hij voorganger van een kerkelijke gemeente. Zijn grootste wens is het bouwen van een eigen kerk in zijn woonplaats Letlabele.

De gemeente van Mozes, ooit begonnen in een opgeknapte garage, heeft in 2014 met een beetje hulp vanuit Nederland, een stuk grond aangekocht met de bedoeling zelf een eigen kerk te bouwen. Deze enthousiaste betrokken gemeente is al heel hard aan het sparen en fondswerven. Wij willen hen graag helpen om het kerkgebouw te realiseren. Er is €7.000 nodig voor de stalen constructie voor muren+dak en de kosten voor arbeid. De gemeente gaat zelf de stenen, ramen en de inrichting bekostigen.



Helpt u met uw gift de droom van deze gemeente tot werkelijkheid te laten worden? Uw hulp is van harte welkom.

↓ **Voorbeeld van de voorgenomen bouwwijze**
De gemeente wil eerst een stalen constructie neerzetten met een dak. Onder de overkapping kunnen dan al diensten gehouden worden. Hierdoor wordt het mogelijk om de kerk stukje bij beetje af te bouwen, zonder dat de gemeente lange periode zonder gebouw zit.



De bouwrijpe grond waar de kerk moet komen te staan. Op de achtergrond het tijdelijke golfplaten gebouw



Opdracht in Afrika

geïnspireerd door Shadrach Maloka

AFRIKA VIERT HET PAASFEEST

De samenwerkende kerken van Malawi, Zuid-Afrika en Botswana vieren het Paasfeest. Er is een grote conferentie met het thema: "Zijn Genade is genoeg om de wereld te redden!"

Bijzonder voor de bijeenkomsten in zowel Zuid-Afrika als Malawi is dat er samenkomsten kunnen plaatsvinden in nieuwe evangelisatietenten. Na een genereuze donatie eind vorig jaar hebben we namelijk twee nieuwe tenten kunnen aanschaffen. Hiermee is een langgekoesterde wens in vervulling gegaan!



P2 · Paasconferenties in Zuid-Afrika en Malawi.

Al jaar en dag organiseren de IECC en EBC paasconferenties. Lees een korte impressie van wat deze conferenties inhouden.

P3 · Home Based Care

We zijn heel dankbaar. Het Home Based Care programma rondom het ziekenhuis in Malawi kan voorlopig gecontinueerd worden. We kunnen zorg aan de allerkwetsbaarsten blijven bieden.

PROJECT VAN DIT KWARTAAL

P4 · KERKBOW IN ZUID AFRIKA

De gemeente van Ds. Mozes Chauke heeft al jaren de wens voor een nieuw kerkgebouw. Voorlopig zitten ze nog in een noodgebouw.

ONDERWIJS AAN JONGEREN MET HIV

Jolanda Bontenbal, werkzaam in Malawi voor Wells of Joy, vertelt over haar werk.

In onze organisatie Wells of Joy begeleiden we een groep van 20 jongeren tussen de 15 en 20 jaar. Bijna allemaal zijn ze vanaf hun geboorte besmet met het hiv-virus en ondervinden daarvan de gevolgen: vaak ziek, elke dag pillen slikken, weinig hoop voor de toekomst, schaamte. Meestal is er geen vader aanwezig in het gezin en hun moeder, ook besmet, worstelt om voor zichzelf en haar kinderen het hoofd boven water te houden.

Nieuw programma voor jongeren

In september 2016 hebben we een nieuw programma voor deze jongeren gestart. Eens per twee weken, op vrijdagmiddag, komen ze bij elkaar. Ze krijgen eerst een goede maaltijd en daarna is er een uur onderwijs.

Ze leren 'life skills': Hoe bebouw ik goed het land; Hoe maak ik compost; Hoe kan ik bijen houden; Hoe ga ik op een goede manier met geld om? Ook doen ze een persoonlijkheidstest. Het onderwijs heeft de Bijbel als basis. Zo leren de jongeren ook over God en zijn Genade. Na de les gaan ze praktisch aan de slag in de tuinen, in de stallen of bij de bijenkorven.

Grootste angst: gezondheid

Johann, één van de trainers, geniet van het contact met de kinderen. De les over persoonlijke financiën bracht een hoop naar boven, vooral toen de vraag werd gesteld wat hun grootste angst in het leven is. Het antwoord voor de meesten was: hun gezondheid. Allemaal zijn ze hiv-positief vanaf hun geboorte en ze hebben om zich heen al zoveel lijd en sterven gezien als gevolg van deze ziekte. In

hun familie en uit hun jeugdgroep overlijden mensen. Johann heeft in dat gesprek kunnen laten zien dat we alles in Gods hand kunnen leggen; financiën, maar ook onze gezondheid en de toekomst. God is erbij en dat geeft hoop voor het leven nu, hoe moeilijk ook, en voor daarna. Ze hebben samen gebeden. Johann gaf aan dat sinds die bijeenkomst er meer vertrouwen en openheid onderling was.



Opdracht in Afrika

geïnspireerd door Shadrach Maloka

ONZE KERNTHEMA'S

- EVANGELISATIE & TOERUSTING
- KERKBOW
- LANDBOUW & VOEDSELHULP
- EDUCATIE & WERKGELEGENHEID
- GEZONDHEID & WELZIEN



Blijf op de hoogte via Facebook en/of www.opdrachtafrika.nl!

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Opdracht in Afrika en verschijnt vier keer per jaar.

Redactie: Frida Barmentlo
Vormgeving: Henk Schaap

Secretariaat

Esther van Tongeren
Dr. de Visserlaan 16, 1272 GX HUIZEN
Tel: 035-8795611
info@opdrachtafrika.nl
www.opdrachtafrika.nl
NL34 INGB 0003 7233 35

Financieel steunen?

IBAN NL34 INGB 0003 7233 35 t.n.v. Stichting Opdracht in Afrika, Huizen.
ANBI-status verleend, giften zijn aftrekbaar van de belasting

KvK inschrijfnummer 41192021



PAASCONFERENTIES IN AFRIKA

MALAWI
 In Malawi komt iedereen naar de compound in Thyolo. Gezinnen met kinderen hebben soms dagen gelopen om het feest van Pasen mee te komen vieren. Zelfs uit Mozambique arriveren gemeenteleden, na drie dagen fietsen - en dat is niet over een fietspad! Het is een leuke gezellige ontmoeting van veel mensen. De kinderen spelen met elkaar, overal worden vuurtjes gestookt en Chima (maïspap) gekookt. De Opstanding wordt gevierd én de eerste maïs wordt in de kerk neergelegd voor God. De Malawianen zijn dankbaar dat er, vergeleken met de honger van vorig jaar, nu een redelijk goede oogst is.

Vanwege het succes van ons project "Stroom-Opwekking" zijn er dit jaar voor het eerst ook in de avond allerlei bijeenkomsten omdat er solar elektriciteit is. Een extra verrassing is de nieuw aangeschafte evangelisatietent die tijdens de conferentie als kinderkerk dienst doet.

ZUID-AFRIKA
 In Zuid-Afrika is de conferentie in Ga-Rankuwa, daar waar ooit de eerste kerk van Opdracht in Afrika werd gebouwd. Ds. David Mahlangu is dit jaar verantwoordelijk voor het organiseren. Men verwacht rond de 400 gemeenteleden. Iedereen heeft zijn of haar mooiste kleren aantrokken om Pasen te vieren.

De conferentie bestaat traditiegetrouw uit verschillende diensten, het vieren van het Avondmaal (Nagmaal), het voorstellen van nieuwe gemeenteleden en het dopen van mensen. Soms wordt de conferentie ook aangegrepen om voorin in de kerk, ten overstaande van alle gemeenteleden, iemand ten huwelijk te vragen. Verder wordt er vooral veel met elkaar gepraat, gezongen en gebeden. Ook in Zuid-Afrika wordt een gloednieuwe tent in gebruik genomen. De tent zal hier dienst doen als ontmoetingsplaats voor het eten.



Samen koken en eten tijdens de conferentie



Voorstellen van nieuwe kerkleden



Huwelijks-aanzoek vooraan in de dienst



Tijdens Pasen worden mensen gedoopt



Nagmaal-viering (Avondmaal)



Malawi: Gezin Monjeza tijdens de Paasdienst. De dames dragen traditionele kleding



Handen geven na de kerkdienst



Shadrach Maloka en Tine de Vries in 1978



De nieuwe evangelisatietent voor Zuid-Afrika biedt plaats aan [XXX] personen



Z-A: Nieuwe inrichting voor de tent

TWEE GLOEDNIEUWE EVANGELISATIETENTEN

KERSTMAALTIJD EN KLEDING VOOR KINDEREN VAN RISE & SHINE
 De kinderen van de Rehoboth-gemeente uit Sliedrecht hebben een Kerstgift bij elkaar gespaard voor het kindertehuis Rise & Shine. De kinderen in Afrika hadden daardoor een speciale Kerstmaaltijd en er zijn voor hen de broodnodige nieuwe kleren gekocht.

Het Kwartaalproject in onze vorige nieuwsbrief was: een nieuwe evangelisatietent voor Zuid-Afrika. We zijn heel blij dat we van een betrokken donateur een groot bedrag hebben ontvangen. Met dit bedrag konden we niet alleen een tent voor Zuid-Afrika aanschaffen, maar ook één voor Malawi. Onze dank is groot maar nog groter is de dankbaarheid van onze broeders en zusters in Afrika dat het belangrijke tentevangelisatiewerk.



De blauw-witte tent die sinds kort in gebruik is in Malawi

HOME BASED CARE: ZWEVEND TUSSEN HOOP EN WANHOOP

Het Home Based Care (HBC) programma in Malawi wordt uitgevoerd onder toezicht van het Chingazi Hospitaal op de compound in Thyolo. In het programma wordt thuiszorg verleend aan kwetsbare doelgroepen. Er is een specifiek programma voor kinderen met hiv/aids onder de vijf jaar, een programma voor zwangere vrouwen met hiv/aids en een thuiszorg programma waarbij ernstig zieken en chronisch zieken in de omliggende dorpen worden behandeld. De zieken worden ter plekke thuis behandeld, ontvangen medicijnen en krijgen uitleg over hygiëne. Er wordt voedsel verstrekt en soms een geitje geschonken om deze kansloze zieken toch enige vorm van bezit te geven. De donaties komen van medische organisaties uit Nederland.

We hebben ernstige zorgen gehad over de voortgang van dit programma, maar gelukkig hebben we enkele sponsors bereid gevonden te investeren in dit bijzonder belangrijke project.



Gezondheidspaspoort Home Based Care

Uit het dagboek van Opdracht in Afrika voorzitter Frida Barmantlo (DATUM)

Ik ga een dagje mee op visite met Gladson Monjeza, de arts van het hospitaal. We bezoeken enkele ernstig zieken met onze huurauto. Normaal gaat Gladson op de fiets, dat gaat sneller, dan kan hij binnendoor. Tijdens de rit zie ik een groepje kinderen. Het is 11 uur in de ochtend. "Waarom zijn ze niet naar school?" vraag ik. "Ongeveer een derde van de kinderen gaat niet naar school", vertelt Gladson. "Omdat hun ouders ook nooit naar school zijn gegaan zien zij niet de noodzaak hun kinderen naar school te sturen. En ook zijn ze bang dat de kinderen hen als ouders voorbij groeien". Een heel trieste ontwikkeling helaas.

Om bij één van de patiënten te komen, moeten we een stuk door de bush lopen. Ik krijg de waarschuwing om op te passen voor slangen. Aangekomen bij een heel schamel hutje, zie ik een magere heel jonge vrouw buiten op een matje zitten. Een aantal smoezelig uitziende kleine kinderen schuifelen om haar heen. Rondom het hutje ligt allerlei vuilnis. Een iets oudere jongen van een jaar of 12 staat ons te woord. "Het gaat niet goed met mijn moeder" zegt hij. "Ze heeft heel veel pijn." De vrouw zelf kan amper meer praten. De arts vertelt mij dat ze een vergevorderd stadium van kanker heeft en aids. Ze is alleen met haar kinderen. Haar man is weggelopen.



De arts onderzoekt haar en geeft haar pijnstillers. Verder kan hij niet veel meer voor haar doen. Ze vraagt om eten voor haar kinderen. Gladson belooft dat straks iemand wat maïs komt brengen. Verbijsterd ga ik terug naar de compound. "Wat gebeurt er met haar kinderen als zij er niet meer is?" vraag ik. "Kan je het je voorstellen?" zegt Gladson. Ik huil...

Bij het schrijven van dit verhaal heb ik vernomen dat de vrouw al is overleden. Ze is slechts 29 jaar geworden. Haar kinderen zijn ondergebracht bij gezinnen op de compound.