

Opdracht in Afrika

geïnspireerd door Shadrach Maloka

ELIBUSISEKILE CHRISTMAS!

Gezegende kerstdagen voor al onze vrienden in Nederland! Of, zoals het klinkt in het Zulu: Elibusisekile Christmas.

Een groet vanuit Zuid-Afrika, van de IECC kerk en onze vrienden David Mahlangu, Mozes Chauke en Mama Lucy van het kindertehuis Rise & Shine. Ook uit Malawi komt de kerstwens van de EBC kerk in het Chichewa: Odala Khirisimasi.

Kerst wordt bij onze broederkerken in Afrika vooral samen gevierd. In zowel Zuid-Afrika als in Malawi worden Kerstconferenties gehouden waarbij gemeenteleden vanuit de diverse gemeenten bij elkaar komen om te gedenken dat onze Redder is geboren. Het mooie en bijzondere van deze conferentie is dat dit voor minder bedeelde gezinnen vaak de enige mogelijkheid is om een goede maaltijd te hebben.



Met de buit naar huis
Voedseluitdeling Malawi

P2 • Werkgroep Hoevelaken naar Malawi
Na een intensieve periode van fondsen werven ging er in juli opnieuw een groep van acht vrijwilligers uit Hoevelaken naar Malawi. Dit keer verbleven ze in het straatarme zuiden.

P3 • Jubileumviering: 40 jaar Opdracht in Afrika
Dit jaar bestaat Opdracht in Afrika 40 jaar. Ter gelegenheid hiervan hadden we in november een heuse jubileumweek met bezoek uit Afrika en een jubileumavond met concert van Marcel & Lydia.

PROJECT VAN DIT KWARTAAL

P4 • Een nieuwe evangelisatietent
In 2017 hopen we een jarenlange wens te realiseren: een nieuwe tent voor Zuid-Afrika. De vorige tent vloog enkele jaren terug in brand...

MALAWI: EEN VOEDSELPAKKET MET KERST

Bij de overheidsinstanties en bij kerken heeft Wells of Joy geïnventariseerd welke gezinnen in aanmerking komen voor ondersteuning. Jolanda Bontebal, onze coördinator van Wells of Joy in Malawi vertelt over de voedseluitdeling voor de meest behoeftigen.

De voedseluitdeling loopt ten einde. Mevrouw Changa, onze directeur, leest de laatste namen op van de lijst. Een vrouw zit op haar knieën en smeekt werkelijk of ze ook een voedselpakketje kan krijgen. Haar man is overleden, ze heeft geen werk, maar wel een aantal kindermondjes te voeden. Ze staat niet op de lijst...

Inmiddels krijgen bijna alle mensen mais mee van de noodhulp die we kregen na de extreme droogte vorig jaar. Daarnaast zijn er nog 300 extra gezinnen die een voedselpakketje krijgen.

Gelukkig blijven er een aantal pakketjes over en gaat deze mevrouw er dolblij met één naar huis. De meeste van onze patiënten zijn zwak en hebben honger. Een ziektewet bestaat hier niet.

Het werk wat men in deze tijd van het jaar doet is zwaar. Het land moet gereed gemaakt worden voor de nieuwe oogst, er moet worden gezaaid en onkruid gewied. De grond is keihard door de droogte en ze hebben niet veel energie over om ook nog 'ganyu' (los werk) te doen.



We zijn erg dankbaar voor alle extra hulp die we van u als donateur krijgen om deze mensen door de komende moeilijke maanden te helpen met maandelijks voedselsteun en voor zo'n 50 gezinnen zaaizaad en kunstmest. We verlangen naar regen en een goede oogst het seizoen. Wilt u met ons mee bidden?



HOEVELAKEN NAAR MALAWI

De enthousiaste Werkgroep Hoevelaken is in juli van dit jaar opnieuw met acht vrijwilligers naar Malawi vertrokken om daar hun steentje bij te dragen. Ze doen verslag van hun ervaringen.

Bestemming: het arme Nsanje in Zuid-Malawi

We verbleven dit keer in het meest zuidelijke gedeelte van Malawi, tegen de grens van Mozambique, in Nsanje. Een zeer arm en achtergesteld gedeelte van Malawi. Honger is hier aan de orde van de dag. Slechts één keer in de twee dagen is er een maaltijd te bereiden.

Nsanje is een gebied waar beveiliging moet worden ingezet om de voedselvoorraden voor de kinderen en ouderen te bewaken. De omgeving was troosteloos, ver verwijderd van de stad waar handel wordt gedreven. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van water is het een moeizaam gebied voor irrigatie. Maar ook hier wonen onze broeders en zusters die een steuntje in de rug nodig hebben!

Activiteiten

We hebben samen met gemeenteleden mogen werken aan verschillende projecten. We hebben een kerk gebouwd, de irrigatie rondom de kerk georganiseerd en geassisteerd bij het realiseren van een waterput. Verder gaven we milieu-onderwijs en organiseerden we moeder-/kind activiteiten. De handen moesten uit de mouwen en indirect waren wij een stimulans voor de gemeente die voorheen hun diensten onder een oude boom moesten houden.

En dan...

staat daar hun eigen kerk! Gods huis om samen te komen. Wat voor ons zo normaal is, is voor hen ook werkelijkheid geworden. Moge God de gemeente tot Zegen zijn!

Bezoek aan 'oude projecten'

Ook hebben we een bezoek gebracht aan de EBC compound en de familie Monjeza. We hebben 'oude projecten' bezocht die nu volop in gebruik zijn, o.a. de 'Moeder en Kind Kliniek' waaraan wij in 2012 mochten helpen. Het is zo indrukwekkend om te zien dat de financiën van de stichting daadwerkelijk op de plaats van bestemming komen en vervolgens volledig benut worden.

Een les voor elke westerling

We hebben met de groep een prachtige tijd gehad. Boven alles mochten wij veel leren van onze broeders en zusters uit Malawi... Ze zijn dankbaar en vertrouwen op God ondanks de armoede. Een les voor elke westerling! Wij bevelen hen aan in uw gebeden!



Irrigatie



Werkgroep Hoevelaken tijdens hun reis



TERUGBLIK OP EEN FANTASTISCH VERJAARDAGS-BEZOEK UIT AFRIKA



We kijken vol dankbaarheid terug op een heel bijzonder en zeer goed verlopen bezoek van David, Mozes, Grace en Jane ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van onze stichting.

Een koud, nat, en vol programma

Voor een aantal van ons was het een weerzien en voor anderen een verrassende kennismaking met een compleet andere cultuur, gewoontes en vooral andere temperatuur. Want het was koud en nat! Maar - gewapend met geleende jassen, sjaals en mutsen - hebben ze zich enorm ingezet en het drukke, energerende programma afgewerkt.

David en Mozes

Voor de beide predikanten David Mahlangu en Mozes Chauke uit Zuid-Afrika was het niet de eerste keer dat ze in Nederland waren. Zij hebben vooral veel geestelijke kennis gedeeld met predikanten en bemoedigende woorden gesproken tegen gemeenteleden, op scholen,

verenigingen en een Bijbelkring. Ook als bestuur zijn we gesterkt door hun woorden en gebed. Bijzonder blijft het toch wel dat de Afrikaanse taal zo "naby" het Nederlands is, waardoor we elkaar goed verstaan en begrijpen.

Grace en Jane

De schoonzussen uit Malawi, Grace en Jane Monjeza, beiden werkzaam in de gezondheidszorg, waren hier vooral voor educatie en om de projecten in Malawi te promoten. Voor hen was de cultuurschok groot. Vreemd eten, andere gewoontes, een huis met een trap en nog veel meer. Ze raken er thuis niet over uitgesproken. Maar ze hebben zich er geweldig doorheen geslagen en hebben met hun prachtig gezang een onuitwisbare indruk achtergelaten in Nederland.

Naast de officiële bezoeken was er ook tijd voor ontspanning. Een bezoek aan een boerderij in de polder gaf wel wat angstige ogenblikken want het was wel heel spannend om, vijf meter onder de waterspiegel, op de bodem van de zee te lopen. Ook een bezoek aan onze hoofdstad

en varen met een boot door de grachten is erg gewaardeerd. Hilarisch en heel gezellig was het bowlen met de "Hoevelaken groep".

Jubileumavond

Een hoogtepunt was de viering van het 40-jarig jubileum van de stichting. Bijzondere herinneringen van vroegere tijden, hoe het allemaal begonnen is en hoeveel zegen we als stichting 40 jaar lang hebben ontvangen, zijn op de feestavond aangehaald. Donateurs, andere belangstellenden, bestuur en oud-bestuursleden hebben genoten van het zingen van onze gasten en van het duo Marcel en Lydia Zimmer. Wat was het een prachtige avond!

Afscheid

Na tien drukke dagen was het tijd voor afscheid. Met enige emotie maar in het vertrouwen dat we elkaar weerzien en elkaar blijven ondersteunen, zijn onze vrienden bekapt en bezakt vertrokken naar hun eigen land.



David kijkt in de melktank van Boer Boon



Grace en Jane tijdens de rondvaart over de grachten



Voor het eerst met de tram



David tijdens zijn preek in de Nieuwe Kerk in Huizen



Grace en Jane zingen een lied in het Chichewa



Bezoeken aan verschillende scholen



↑ Dankbaar mochten we verschillende giften in ontvangst nemen, zoals hier bij de Rehobothschool in Huizen

↓ De jubileumavond in een goed gevuld Erfgoeiers College stond in het teken van terugblikken op 40 jaar Opdracht in Afrika.



↑ Samen met Marcel en Lydia Zimmer mochten we God grootmaken en danken voor zijn trouw in de afgelopen 40 jaar. Aan het eind van de avond zongen we onze Afrikaanse gasten gezamenlijk een zegenlied toe.

VANUIT HET BESTUUR

Dankwoord rondom ons 40-jarig jubileum

Het bestuur van Opdracht in Afrika wil u als trouwe en enthousiaste donateur bedanken voor uw steun het afgelopen jaar en in het bijzonder tijdens het bezoek van onze Afrikaanse gasten en op de jubileumavond. De hartelijke ontvangst bij de kerken in Huizen, Hoevelaken en Sliedrecht, de betrokkenheid van de predikanten en kerkelijke besturen heeft ons geroerd.

We waren blij verrast dat we welkom waren bij The Shelter in Amsterdam, het woonzorgcentrum Voor Anker, scholen, verenigingen, Bijbelkring, Radio 6FM, kranten, winkels, bedrijven, oud-bestuursleden. Uw betrokkenheid en gastvrijheid maakte het bezoek tot een succes. Nogmaals dank voor de geweldige gift van de kerkelijke gemeente Huizen. Ook uw kleine en grote gift voor ons stichting, of voor ons jubileumproject Take Care 4 Daycare, is heel erg welkom geweest. Hartelijk dank!

Nunspeet spaart voor voedselhulp

Dank aan de Hervormde, Gereformeerde en Chr. Gereformeerde Kerk uit Nunspeet die deze zomer een collecte voor ons hebben gehouden voor de honger in Malawi.

Kerst 2016

Het bestuur wenst u gezegende Feestdagen en we hopen, ook in het komende jaar, op uw steun en vooral uw gebed voor ons zeer noodzakelijke werk in Zuidelijk Afrika.



Het bestuur van Opdracht in Afrika. (v.l.n.r.)

Gerjos Joose (penningmeester), Esther van Tongeren (secretaris), Henk Schaap (pr & communicatie), Frida Barmiento (voorzitter, coördinator Zuid-Afrika), Jos Joose (vice-voorzitter, coördinator Malawi), Annemarie Schaap (pr & fondsenwerving). Niet op de foto: Annette Hara (coördinator Malawi)

EEN NIEUWE TENT VOOR ZUID-AFRIKA

Tentevangelisatie is één van de speerpunten van Stichting Opdracht in Afrika. Vier keer per jaar worden er veertiendaagse tentcampagnes georganiseerd naar gebieden in Zuid-Afrika die nog niet bereikt zijn met het Evangelie of een plaats waar de kerk in nood is (door beperkte groei in de kerk) of een plek waar veel weerstand is van niet gelovigen.

Het Woord wordt verkondigd en er worden Bijbels uitgereikt. De diensten in de avond zitten meestal propvol en er wordt ook eten uitgedeeld. Overdag zijn er activiteiten voor kinderen, waarbij veel wordt gezongen en gedanst. De campagnes worden bijzonder gezegend en zijn vruchtbaar.

Mensen komen tot bekering, belijden hun zonden, verbranden verkeerde voorwerpen en boeken. Ook wordt voor zieke mensen gebeden en zien we genezingen.

GA DAN HEEN EN ONDERWIJS AL DE VOLKEN

Math. 28:19

Op dit moment wordt er voor de campagnes een oud, opgelapt tentje gebruikt. Deze is vaak veel te klein voor alle mensen die naar de diensten komen en ook niet veilig voor het tentteam om in te slapen in de nacht. Enkele jaren geleden is de mooie grote tent tijdens een storm in Swaziland in brand gevlogen.

Tot nu toe is er nog niet voldoende geld om een nieuwe tent te kopen. Een nieuwe tent kost ongeveer € 7.000. De IECC in Zuid-Afrika heeft ons dringend om steun gevraagd. Zelf hebben ze al € 1.000 gespaard en gaan tijdens de Kerstconferentie nog aan fondsenwerving doen. In ieder geval is er nog € 6.000 nodig. We vertrouwen erop dat dit mooie werk mag doorgaan. Uw hulp is daarbij van harte welkom.

Deze tent ging enkele jaren geleden in rook op.

SPAART U MEE VOOR EEN NIEUWE TENT?



OPDRACHT IN AFRIKA ONDERSTEUNT ZENDINGSWERK, EEN KINDERTEHUIS, EEN ZIEKENHUIS EN VERSCHILLENDE ONTWIKKELINGSPROJECTEN IN ZUIDELIJK AFRIKA.



Blijf op de hoogte via Facebook en/of www.opdrachtinafrika.nl!



Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Opdracht in Afrika en verschijnt vier keer per jaar.

Redactie: Frida Barmiento
Vormgeving: Henk Schaap

Secretariaat

Esther van Tongeren
Dr. de Visserlaan 16, 1272 GX HUIZEN
Tel: 035-8795611
info@opdrachtinafrika.nl
www.opdrachtinafrika.nl
NL34 INGB 0003 7233 35

Financieel steunen?

IBAN NL34 INGB 0003 7233 35 t.n.v. Stichting Opdracht in Afrika, Huizen.
ANBI-status verleend, giften zijn aftrekbaar van de belasting

KvK inschrijfnummer 41192021

Algemeen Nut
Beogende Instelling
ANBI