

Opdracht in Afrika

geïnspireerd door Shadrach Maloka

PASEN: HIJ LEEFT!

Het opstandingsfeest wordt groots gevierd in Zuid-Afrika, Malawi en Botswana. Het is de gelegenheid om elkaar als gemeentelieden weer te ontmoeten. Families komen van heinde en verre naar een centrale plek waar een grote kerk is. Iedereen is kleurrijk uitgedost om het paasfeest te vieren. Men slaapt tijdens het vier dagen durende festijn in de kerk of bij de omwonenden. Ieder plekje is bezet. Gastvrijheid is heel gewoon in Afrika. De honger en armoede worden even vergeten om elkaar te bemoedigen, samen te bidden en te zingen. Het gezamenlijke thema van de IECC en EBC is: "Er is Leven ná het graf".

In deze nieuwsbrief vervolgen we het verslag van het bestuursbezoek van Frida en Gerard Barmentlo aan de gemeenten en projecten in Botswana en Zuid-Afrika.



Het is feest in Botswana bij de opening van een nieuwe kerk. Iedereen is prachtig uitgedost in de kleuren van de vlag van Botswana

P1-2 • Bestuursreis. Met een bezoek aan Botswana en de opening van een kerk aldaar. Terug in Zuid-Afrika het bezoek aan kerken in Dennilton en Homeland, kindertehuis Rise & Shine en een project voor zwervers in Soweto

P3 • Nieuw: Project Stroom → Opwekking in Malawi. We brengen zonne-energie naar afgelegen gemeenten ter ondersteuning van de gemeente-opbouw en het algeheel welzijn.
P3 • Vanuit het bestuur: Huwelijk in Malawi

PROJECT VAN DIT KWARTAAL

P4 • De hongersnood in Malawi houdt aan. Daarom voor het derde kwartaal op rij uw aandacht voor ons voedselprogramma
P4 • Wells of Joy: het verhaal van James

BESTUURSBEZOEK AAN BOTSWANA EN ZUID-AFRIKA

Een autorit in het donker vanaf het vliegveld naar Dennilton, de woonplaats van dominee David Mahlangu van IECC-kerkbestuur in Zuid-Afrika. Altijd weer een uitdaging. Links rijden, een auto met een stuur aan de (voor ons) verkeerde kant, vergissingen tussen ruitenwissers en richtingaanwijzers en de weg zit vol met grote gaten in het asfalt. Gelukkig komen we veilig aan.

David en zijn familie zijn erg blij ons weer te zien, we worden uitgebreid begroet en geknuffeld. Een schaal met appels staat voor ons klaar. En koffie! Het is voor hen geen gewoonte om dat zo laat nog te drinken, maar ze kennen ons al een beetje, die Hollanders. Er komt nog meer bezoek binnen. Mozes Chauke (PR man bij de IECC) en zijn vrouw Martha gaan ons begeleiden naar Botswana en zijn alvast onze richting op gekomen.

Links: dominee David Mahlangu.
Rechts: Martha en Mozes Chauke



NAAR BOTSWANA

De volgende morgen gaan we vroeg op want we hebben een lange reis naar Botswana voor de boeg. Er is wat discussie tussen David en Mozes over de reistijd, drie of vier uur, maar dat blijkt toch wel zes uur te zijn met een lang oponthoud aan de grens waarbij zeer streng gecontroleerd wordt. Het landschap van Botswana is anders dan verwacht. Het is er droog, kaal en arm. De huisjes die we zien, zijn zeer eenvoudige hutjes. We komen aan bij ons hotel waar even kunnen uitrusten. Het is morgen nog een uurtje rijden naar onze bestemming.

[lees verder >>](#)

PROJECT STROOM → OPWEKKING

De gemeenten van de Evangelical Brethren Church (EBC) in Malawi hebben een dringende behoefte aan elektriciteit. De overheid ziet er geen brood in om elektriciteit aan te leggen op het vaak onbegaanbare platteland met slechts een aantal (en relatief arme) gebruikers. Gevolg is dat 85% van de dorpen verstoken is van stroom. Het sociale leven ligt na 17.30 letterlijk stil door gebrek aan energie. Het is dan altijd donker en de mensen blijven binnen in hun eigen huis. Heel paradoxaal heeft Malawi wel bijzonder veel zonne-uren, maar de mogelijkheden van zonne-energie zijn nog erg onderbelicht omdat er geen kennis is en de aanschaf duur is voor de arme bevolking.



Over het project Stroom → Opwekking
In januari startten we project 'Stroom → Opwekking': onze stichting stemt met de EBC af om in de meest afgelegen gemeenten een centrale plek te openen waar de hele bevolking mee kan profiteren van elektriciteit op basis van zonne-energie. Per gemeente wordt een centraal oplaadpunt gerealiseerd. Onze ambitie is om in 2016 zes gemeenten te faciliteren.

Doel: Stroom als facilitator van gemeenteopbouw en het algeheel welzijn
De basis van het project is om afgelegen kerkelijke centra van elektriciteit te voorzien en daarmee de bewoners letterlijk en figuurlijk lichtpunten te geven in de avond. Door ervoor te zorgen dat er 's avonds ook stroom is, kunnen in het vervolg ook kerkelijke activiteiten zoals Bijbelstudies en schoolactiviteiten zoals bijlessen/huiswerk 's avonds worden georganiseerd.

Stroom is tevens een facilitator op vele andere fronten. We werken aan de bereikbaarheid en een betere communicatie en samenwerking tussen de verschillende gemeenten. (Mobiele) telefonie, werken op een computer en e-mail sturen gaan ineens tot de mogelijkheden behoren. Ook is het doel om inkomsten te verkrijgen bij dorpsgenoten door zaklampen en telefoons tegen geringe betaling op te laden. Op gezondheids-vlak zijn voordelen o.a. dat vervelende malariamuggen kunnen worden geweerd door aansluiting van speciale elektrische doosjes met een geurtablet.

Eerste ervaringen
De eerste installatie is een feit. Bestuurslid Jos Joosse doet verslag van de eerste ervaringen ter plekke: "De plaatselijke predikant nodigde dorpsbewoners in de avonduren bij eigen lamplicht uit voor een uitleg waarvoor zonne-energie wel en niet gebruikt mag worden. De verzamelde telefoons uit Huizen vinden bijzonder snel hun weg naar de vele belangstellenden. Er wordt eerst uitgelegd hoeveel een gesprek kost en vervolgens om de telefoon zo te gebruiken dat je zonder te schreeuwen het mobieltje op de juiste manier voor je mond en oren gebruikt en niet andersom. Het was een gezellige instructieavond waarbij menigeen bij een klein lampje zomaar direct contact had met een kennis op grote afstand. Menig traantje werd gelaten bij de ontdekking zo dicht bij elkaar te staan door de moderne technieken."

Tweede installatie in aantocht
Een grotere installatie met meer zonnepanelen wordt nu opgezet bij een ziekenhuisje, waar dan ook een kleine koelkast aangesloten kan worden. Kortom: de stroomvoorziening is een nuttige hulp voor allen maar bovenal om in de avonduren nuttig met elkaar bezig te zijn en dat geeft ook aan Evangelisatie de ruimte om een Geestelijke opwekking in de gemeente in stroomversnelling te brengen.



Het eerste oplaadpunt wordt geïnstalleerd

Per gemeente is een bedrag van €1.500 nodig voor een centraal oplaadpunt en benodigde faciliteiten (denk aan: zonnepanelen, accu, bedrading, aansluitpunten, verlichting). Een gift kunt u overmaken naar IBAN NL34 INGB 0003 7233 35 o.v.v. 'Project Stroom-opwekking'.

SOWETO: HULP AAN KWETSBARE PERSONEN

Bij het kindertehuis ontmoeten we nog twee bestuursleden van de IECC, de secretaris en de penningmeester. De secretaris, Justice, neemt ons mee naar hartje Soweto waar hij met zijn kerk een project heeft voor opvang van zwervers met een psychiatrische stoornis.



We zien achter een klein woonhuisje op een binnenplaatsje een kleine schuur van golfplaten waar deze mensen liefdevol verzorgd worden. Het hele gezin helpt mee. 's Zondags worden de mensen opgehaald voor de kerkdienst met auto's van gemeenteleden. Het uitje van de week. We zijn er stil van. Er is dringend geld nodig voor verbetering van de leefomstandigheden van deze mensen. Als bestuur van Opdracht in Afrika willen we dit project mede gaan ondersteunen.



Hiermee is onze volle maar zeer indrukwekkende reis door Malawi, Zuid-Afrika en Botswana ten einde en zijn we veilig terug in Nederland om u als donateur te motiveren ons te blijven ondersteunen om dit prachtige werk in Zuidelijk Afrika te mogen voortzetten.

VANUIT HET BESTUUR: HUWELIJK IN MALAWI!

Ons bestuurslid Annette van Vliet hoopt op 2 april in Malawi te gaan trouwen met haar Chimwemwe. Zij heeft haar aanstaande man tijdens haar verblijf in Malawi ontmoet en er is liefde tussen hen beiden opgebloeid. Het stel zal zich in Malawi gaan settelen. Ouders en vrienden hopen het huwelijksfeest met hen te vieren. Wij wensen het bruidspaar een mooie dag en Gods onmisbare Zegen over hun huwelijk!



Opening van de kerk in Botswana



Als cadeau de tekening van dhr. Bout



Terug in Zuid-Afrika: vergaderen

NAAR BOTSWANA (VERVOLG)

De kerk wordt de volgende dag om negen uur officieel geopend. Dat is vroeg, maar wij moeten eind van de dag weer terug naar Zuid-Afrika. We hebben ondertussen best wat ervaring met Afrikanen en tijd maar we zijn verbaasd en verheugd dat bij aankomst zoveel mensen al op ons staan te wachten. Iedereen is prachtig uitgedost in de kleuren van de vlag van Botswana. Lichtblauw met wit en zwart.

Na het feestelijk doorknippen van het lint, houdt Frida een meditatie over de opening van de tempel van Salomo uit Kronieken. Als cadeau hebben we een prachtige tekening van de kerk meegenomen, getekend en geschonken door de tachtig jaar oude heer Bout uit Huizen, een trouwe lezer van de nieuwsbrief. Het schilderij wordt overhandigd aan de beide predikanten van het kerkje die er heel blij mee zijn.

Daarna barst het feest los. Er wordt prachtig gedanst en meerstemmig gezongen afwisselend door kinderen, vrouwen en mannen. The Voice of Botswana! We genieten er erg van. Ons wordt gevraagd of we ook nog iets willen zingen. We proberen het. Men vindt het erg leuk, maar wij vinden het maar mager klinken...



Ontmoeting met twee bijbelschoolstudenten (BOT)

Er is nog tijd om de twee bijbelschoolstudenten, die we als stichting ondersteunen, te spreken en de gemeenteleden te ontmoeten. We verstaan elkaar niet, maar er is zoveel warmte en hartelijkheid dat we ons met moeite losmaken om weer weg te gaan.

TERUG IN ZUID AFRIKA: BEZOEK AAN DENNILTON EN HOMELAND

Terug in Zuid-Afrika hebben we de volgende morgen, zondag, een kerkdienst in Dennilton. De kerk zit propvol want David heeft reclame gemaakt voor ons bezoek. Een lange, lange dienst

waarin wij diverse malen iets moeten zeggen, de groeten doen vanuit Nederland, zingen enz. maar we genieten van de gastvrijheid en de hartelijkheid van de mensen.

In de middag bezoeken we het nieuw gebouwde kerkje in Homeland. Ik (Frida) ben helemaal verbaasd. Ik herinner me dit kerkje nog als een piepklein gebouw van golfplaten en nu is het een prachtig stenen gebouw, alles is netjes, binnen en buiten zijn aangeveegd, speciaal voor ons bezoek. De predikant leidt ons vol trots rond. Er is een groepje vrouwen in een hoekje Bijbelstudie aan het houden. Een vast ritueel om de zondagmiddag vertelt de predikant ons.



De prachtige kerk in Homeland (ZA)

AS GOD WIL, ONS SIEN MEKAAR WEER!

Na nog diverse projecten bezocht te hebben en uitgebreid met het bestuur vergaderd te hebben, komt toch de tijd om weer afscheid te nemen van David, Mozes en Martha. Dat blijft toch elke keer weer moeilijk. Het voelt als familie, we hebben een band met elkaar, zeker ook in Christus. Het is een goede ontmoeting geweest. "As God wil, ons sien mekaar weer" zegt David.

BEZOEK AAN KINDERTEHUIS

We reizen zelfstandig door naar ons geliefde kindertehuis Rise & Shine in Carletonville/ Khutsong. We zien er naar uit mama Lucia en de kinderen te ontmoeten. Het is heel netjes aangeveegd en opgeruimd als we op het terrein van het kindertehuis aankomen. Zelfs de grote prullenbakken die we bij het vorige bezoek hebben gekocht, zijn in gebruik voor waar ze voor dienen en dat terwijl Lucia ze als opslag wilde gebruiken.

De meubels van het huis staan buiten als we aankomen. Ze zijn de muren binnen aan het

verven en hadden gehoopt daarmee klaar te zijn voordat wij arriveerden. Maar dat maakt niet uit, kunnen we gelijk een handje helpen.

Eindelijk kunnen we de koffer met cadeautjes kwijt die we heel Malawi en Zuid-Afrika hebben meegezeuld. Het is zo leuk om te zien hoe blij de kinderen met alle spullen zijn.

In een rondleiding door het huis zie ik toch diverse gebreken en we besluiten ter plekke een tweedehands keuken te kopen en ook nieuwe kledingkasten. Er is dringend behoefte aan een watertank vanwege de zeer slecht functionerende waterleiding van de gemeente en verder vraagt mama Lucia heel voorzichtig om een wasmachine. De was wordt nu met de hand gedaan.

Terug in Nederland hebben we aangeklopt bij de Rehoboth gemeente in Sliedrecht die al diverse jaren Rise & Shine ondersteunt met kleding, voedsel en medicijnen. Zij hebben per direct besloten mama Lucia te helpen en op het moment dat u dit leest, verwachten wij dat er zowel een watertank als een nieuwe wasmachine in het kindertehuis aanwezig zijn. Een grote verbetering van de kwaliteit van leven voor deze kinderen. We zijn hier erg dankbaar voor.



Een prachtige tegelvloer! Mede mogelijk gemaakt door onze Tegeltjes-actie en uw giften!



De kinderen zijn blij met hun nieuwe petjes!

Jolanda Bontenbal, leidinggevende en verpleegkundige van Wells of Joy in Blantyre, Malawi vertelt in haar column over haar werk en belevenissen.



Twee weken geleden hoorde ik dat James opgenomen was in het ziekenhuis. Al sinds dat hij een kleine jongen is, is hij in ons programma. Vanaf

zijn geboorte in 1998 besmet met het Hiv-virus heeft hij z'n hele leven veel last gehad van gezondheidsproblemen door het virus en door de bijwerkingen van de medicijnen die hij daarvoor moest slikken. Veel huidproblemen, opnames in het ziekenhuis vanwege abcessen in zijn buik of vanwege ernstige diarree. Afgelopen november werd er geconstateerd, dat hij tuberculose had en sindsdien is het hard achteruit gegaan. Ik bezocht hem in het ziekenhuis op de mannenafdeling. Zo'n 80 mannen lagen daar, sommigen op matrassen op de grond. De meesten van hen nog zo jong, maar er zo slecht aan toe. Ook James lag daar op een bed, gelukkig bij het raam. Ik schrok ervan hoe hij eruit zag. Hij was normaalgesproken al veel te mager zo'n 46 kilo, maar in een paar weken was hij nog 17 kilo afgevallen en hij was zo zwak. Ik voelde meteen aan dat hij het niet zou gaan halen. Maar in de cultuur in Malawi praat je daar niet over. Ik merkte dat hij en zijn moeder het erg fijn vonden, dat we langskwamen. We praatten wat. Ik hield zijn hand vast en bad voor hem. Een paar dagen later overleed hij.

Wat een leven, wat een einde! Ik hoop dat James in al de jaren in ons programma iets heeft meegekregen van de liefde van God voor hem. Hij was er altijd en deed enthousiast mee met alle activiteiten. Ik herinner me ons jeugdijtje in augustus, waar we met de groep naar een wildpark gingen en waar een jeugdwerker de kinderen vertelde over God en de Bijbel. James zei toen tegen mij: 'Wat is dit goed!'. Ook was hij iemand die andere jongeren vaak een hart onder de riem stak.

Zo hopen we iets te kunnen betekenen voor deze jonge mensen, die vaak een leven vol zorgen hebben en soms, zoals James, niet oud worden.



Opdracht in Afrika
geïnspireerd door Shadrach Maloka

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Opdracht in Afrika en verschijnt vier keer per jaar.

Redactie: Frida Barmentlo
Vormgeving: Henk Schaap

Elk keer een ander project van het kwartaal in het voetlicht, dat bent u van ons gewend als donateur van Opdracht in Afrika. Maar de hongersnood is in Malawi zo groot dat we voor de derde keer op rij ons voedselhulp programma onder uw aandacht willen brengen. Jos Joesse, Jolanda Bontenbal en Annette van Vliet schrijven ons deze noodbrief:

Het is februari en het zou zo ongeveer iedere dag moeten regenen. Maar dat doet het niet! We horen op het nieuws van El Niño, een proces van klimaatverandering dat in veel delen van de wereld problemen geeft. We zien het hier met onze eigen ogen. Vorig jaar een overstroming, dit jaar te weinig regen. De gevolgen zijn groot en zoals vaak worden de armen het eerst en het ergst getroffen.

Eigenlijk al vanaf juni vorig jaar zitten velen van hen zonder maïs. Het is er gewoonweg niet op de distributiepunten van de overheid. En op de zwarte markt is het niet te betalen. Normaalgesproken kost een zak van 50 kg 6000 Kwacha (ongeveer 10 euro) in deze tijd van het jaar. We horen nu van prijzen van 18.000 Kwacha (ongeveer 30 euro).

We zien het ook aan de gewichten van volwassenen en kinderen. Mensen vallen echt af. We hebben op het moment een heel aantal kinderen die we extra steunen met melkpoeder en 'likuni phala', dat is kinderpap verrijkt met vitamines en andere voedingsstoffen. Het is zo belangrijk dat jonge kinderen genoeg voeding krijgen in de eerste jaren van hun leven. Dat voorkomt onherstelbare achterstand in hun ontwikkeling.

Van verschillende kanten ontvingen we extra steun en daar willen we jullie dan ook hartelijk danken! Onlangs hadden we een extra voedseluitdeling, waar we veel families een halve zak maïs konden geven. Volgende maand willen we dat weer doen en zo helpen we de mensen te overleven.



Registratie bij de voedseluitdeling, om alles geordend en eerlijk te laten verlopen

Uw gift is dringend nodig. Met uw hulp kopen we voedsel, maiszaad en kunstmest.

Voor € 30 kan een gezin van vijf mensen twee maanden eten.

IBAN NL34 INGB 0003 7233 35
o.v.v. Hongersnood Malawi



De honger is zichtbaar



Bestuurslid Jos Joesse is aanwezig bij de voedselverdeling

Secretariaat
Esther van Tongeren
Dr. de Visserlaan 16, 1272 GX HUIZEN
Tel: 035-8795611
info@opdrachtinafrika.nl
www.opdrachtinafrika.nl
NL34 INGB 0003 7233 35

Financieel steunen?
IBAN NL34 INGB 0003 7233 35 t.n.v. Stichting Opdracht in Afrika, Huizen.
ANBI-status verleend, giften zijn aftrekbaar van de belasting

KvK inschrijfnummer 41192021