

# Wells of Joy

## BESTE SUPPORTERS VAN WELLS OF JOY,

Het regenseizoen is voorbij en wat zijn we allemaal dankbaar dat de oogst dit jaar overwegend goed is geweest. In Nederland zijn we zo weggegroeid van het afhankelijk zijn van de oogst. Van het planten en zaaien, het wachten en hopen en bidden voor genoeg regen, maar niet teveel. Wat een opluchting dat het na 2 zeer slechte jaren eindelijk weer een jaar van genoeg is. De prijzen voor een zak mais zijn weer terug op een normaal niveau en de meeste mensen in Malawi hebben genoeg om dit jaar vooruit te kunnen en veel mensen hebben wat extra's om schoolgeld en andere noodzakelijke dingen te kunnen betalen. In Wells of Joy hebben we de afgelopen jaren velen kunnen ondersteunen met extra voedsel. De mensen waren dankbaar, maar het meest enthousiast waren de mensen die zaden en kunstmest hadden gekregen. Daardoor konden ze hun land bewerken en een goede oogst was het resultaat. Er was één mevrouw, die zo blij was met haar 5 zakken mais, dat ze een hele zak mais teruggaf aan Wells of Joy!

We gaan daar dit jaar ook meer op inzetten. Mensen zaden en kunstmest geven waar nodig, zodat ze hun eigen oogst hebben en niet afhankelijk zijn van voedselhulp.

Maar dat geldt niet voor iedereen. De zieke, oude en meest kwetsbare mensen, die niet de kracht hadden om op hun veldje te werken en die ook te zwak zijn om ander werk te doen, blijven we ondersteunen en dat zijn er nog steeds best veel, ongeveer 300 gezinnen.



### VAN BOVEN NAAR BENEDEN

- Moeder en kind .....
- Echtpaar Changa.....
- Ingang BCA centrum .....
- Supervisors Agnes en Ernet....
- Mais pellen.....





### Jeugdkamp

Links: brood leren bakken

Onder: counselling sessie



## JEUGDKAMP

Elk jaar organiseren we een dagje uit voor de jeugd. Afgelopen jaar was het anders. We bleven 'gewoon' thuis in het BCA centrum, maar wel voor 4 dagen. We hadden een heus jeugdkamp met elkaar met een vol programma. We hadden weer iemand van Scripture Union, die door middel van spellen en activiteiten een aantal lessen uit de Bijbel deelde. Er was tijd voor sport en spel, het zelf maken van body lotion, het leren bakken van brood en een aantal counselling sessies. Een avond werd de Jesus-film vertoond. De kids hebben een geweldige week gehad en wilden eigenlijk nog wel langer blijven.



### Bij Crown

Links: sport en spel

Onder: maken van een camera obscura



## JEUGDCLUB BIJ CROWN

Op het front van de jeugd is er nog een mooie ontwikkeling. Vanuit de gemeente van Lienden kwam er geld beschikbaar voor het project van Wells of Joy. Waar zou dat geld het best besteed zijn? Gebouwen, extra voedsel, schooluniformen? Zoveel mogelijkheden.

Mijn eerste gedachte ging uit naar onze jeugd. Jongeren tussen de 15 en de 20, bijna allemaal vanaf de geboorte besmet met het hiv-virus, meestal is er geen vader aanwezig en hun moeder, ook besmet, worstelt om voor zichzelf en haar kinderen te voorzien.

Samen met Crown Ministries, een project, vlakbij een van onze centra's, hebben we een programma samengesteld voor deze groep jongeren. Een keer per twee weken op vrijdagmiddag gaan de kids naar Crown. Ze krijgen eerst een goede maaltijd en daarna is er een uur onderwijs in het klaslokaal; daar leren ze van alles: over hoe ze land goed kunnen bebouwen, compost maken, bijen houden, een heel aantal lessen over hoe je op een goede manier met geld omgaat, ze gaan een keer een persoonlijkheidstest doen m.b.v. een vragenlijst en nog veel meer. Al deze lessen hebben als basis de Bijbel en zo leren ze ook over God en Zijn plan ook voor hun leven. Na de les gaan ze praktisch aan de slag in de tuinen, in de stallen, bij de bijenkorven.

Ik ben pas even langsgeweest bij een bijeenkomst. Ze hadden gegeten en ze zaten net een film te kijken, die door Crown is gemaakt. Een film gemaakt in een dorpje vlakbij over een Malawiaans gezin en over de juiste manier van het land bewerken. Heel bijzonder voor hen om een film te zien over hun eigen cultuur en in hun eigen taal. Ik hoorde ze telkens giechelen. Ik weet zeker dat ze de afgelopen tijd heel veel geleerd hebben en nog zullen leren en het is ons gebed dat het echt een impact in hun leven zal hebben, op geestelijk en op praktisch gebied!

## AGNES EN MADALITSO

Een nieuwe patiënt werd aangekondigd. Ze kwam binnen, broodmager, kortademig met een slapende pasgeboren baby in haar armen. Volgens haar ziekenhuisboekje was ze 12 jaar, maar dat was een foutje, zei ze. Ze was 15 jaar en haar beide ouders waren overleden. Ze had niet echt een plek en sliep dan weer hier dan weer daar. Ook bleek ze HIV positief te zijn en pas begonnen met de AIDS-remmers. Het kindje was 2 maanden oud en na inspectie, zag ik dat het ernstig ondervoed en uitgedroogd was. Agnes was gestopt met borstvoeding en de melkpoeder die ze ergens had gekregen was al 2 dagen op. Wat nu? Eerst maar nieuwe melkpoeder kopen en gauw een fles geven. Dat ging meteen goed, het jongetje klokte zo een kwart fles naar binnen!

Rechts: Supervisors Agnes en Ernet met Madalitso, op achtergrond moeder

Onder: Op huisbezoek bij Agnes en Madalitso: het gaat goed met ze!



We waren welkom om meteen naar Social Welfare te komen. Daar werd Agnes stevig ondervraagd. Haar verhaal bleek erg onsamenhangend en niet echt te kloppen. Ze bleek al jaren op straat te wonen, ze wist niet wie de vader was en eigenlijk wilde ze het kind niet hebben. Het moest uitgezocht worden, maar waar moesten Agnes en haar baby zolang blijven?

Ruim twee weken zijn ze op ons centrum geweest en goed verzorgd door onze vrijwilligers. De vrijwilligers hebben de baby Madalitso, Zegeningen, genoemd en binnen een paar dagen zagen we een prachtig mannetje. Hij groeit als kool, slaapt als een roos en lacht veel!

Na een paar bezoeken bij de Social Welfare bleek dat Agnes een oom en tante had, die welwillend waren om haar en de baby in huis te nemen. Er werd haar stevig op het hart gedrukt dat zij de moeder is en de plicht heeft om voor haar baby te zorgen en ook dat ze geluk heeft dat ze nog een oom en tante heeft, die voor haar willen zorgen. Zo hebben we hen afgeleverd bij haar tante.

### WELLS OF

#### JOY....

..... is een christelijke thuiszorgorganisatie die met een groep enthousiaste vrijwilligers werkt in 17 dorpen net buiten Blantyre. We richten ons op de chronisch zieken; de meesten van onze patiënten zijn HIV-positief en zitten onder de armoedegrens. We proberen onder andere te helpen met:

- basale medicatie
- melkpoeder en andere voedingssupplementen
- Schoolgeld
- kleine groepsleningen om een business te starten
- jeugdprogramma.
- dagopvang voor weeskinderen

In al onze activiteiten vinden we het belangrijk om het Woord van God te delen en onze patiënten te wijzen op de Ene, die onze Troost wil zijn in leven en sterven.

#### Wilt u ons steunen?

**Stichting Opdracht in Afrika, Huizen**

**O.v.v. Wells of Joy**

**IBAN NL34 INGB 0003 7233 35**